

Nieuwe Maan (Rosh Chodesh)

Wat is nieuwe maan?

Nieuwe maan is het moment wanneer de maan weer aan zijn nieuwe cyclus begint, de eerste dag van de maand.

In het Hebreeuws wordt er gesproken over Rosh Chodesh, dit betekent: 'begin van de maan(d)'. Het woord "Chodesh" komt van de wortel chadash, wat 'Nieuw' betekent. De maan was en is voor Israël niet alleen een hemellicht, maar vooral een soort klok. De maan toont ons de indeling van het jaar in maanden naar haar omloop om de aarde. Gods feestkalender (Moadiem) richt zich naar de loop van de maan. De 'nieuwemaansdag' onderscheidt zich van alle andere dagen, omdat die dag de grondslag is van de kalender die God ons gegeven heeft.

Alleen met deze kennis kunnen we zijn feestdagen op de juiste tijd (vaste tijden) houden.

(HSV) Gen. 1:14: En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Het gedenken van nieuwe maan wordt niet genoemd tussen de feesten die beschreven staan in Leviticus 23. Wel kunnen we hierover lezen in het boek Numeri, waar beknopt beschreven staat hoe het volk in deze zaak moest handelen.

(HSV) Num.10:10: En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God.

(HSV) Num. 28: 11 - 14

11: Ook aan het begin van elke maand moet u de HEERE een brandoffer aanbieden: twee jonge stieren -de jongen van een rund- één ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek.

12. Verder drie tiende efa meelbloem per jonge stier als graanoffer, met olie gemengd, en twee tiende efa meelbloem als graanoffer, met olie gemengd, per ram.

13. En een tiende efa meelbloem per lam als graanoffer, met olie gemengd. Het is een brandoffer, een aangename geur, een vuuroffer voor de HEERE.

14. En de bijbehorende plengoffers moeten zijn: een halve hin wijn bij de jonge stier, een derde hin bij de ram, en een kwart hin bij het lam. Dit is het maandelijks brandoffer, voor elke maand van het jaar. En een geitenbok moet als zondoffer voor de HEERE worden bereid, naast het voortdurende brandoffer met het bijbehorende plengoffer.

Ook bijvoorbeeld in de psalmen lezen we over nieuwe maan.

(HSV) Ps. 81: 4 - 6

4. Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag.

5. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jakob.

6. Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond.

(HSV) Ps. 104:19: Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat.

De Messiaanse gemeente Zeeland heeft ervoor gekozen om de kalender 'Ban Shores' aan te houden voor het tellen van de nieuwe maanden. Om zo als gemeente één te kunnen zijn in het tellen en vieren van de feesten.

Moet Nieuwe maan ook nu nog door ons (de gemeente) worden gehouden/gevierd?

De Bijbelse maand begint met de ‘wassende’, nieuwe maan. Door middel van de maan, telt de Bijbel de maanden. De eerste nieuwe maan is het begin van het Bijbelse jaar. De maand Abib/ Nissan. (De 14e dag daarvan is Pesach en was dus de uittocht bij volle maan).

Bijbels gezien moeten we constateren dat Rosh Chodesh een inzetting van JHWH is.

JHWH vraagt aandacht voor de nieuwe maan omdat die dag de grondslag is van Zijn kalender.

Als we de nieuwe maan kennen dan weten we wanneer de Bijbelse feestdagen vallen. Het maandelijks stilstaan bij nieuwe maan is dus essentieel om parallel te lopen met Gods kalender. De maan was en is niet zomaar een licht, maar het is een klok. Gods feestdagen zijn gebaseerd op de Bijbelse maanden, die beginnen bij nieuwe maan. Als je Gods kalender wilt volgen dan moet je weten wanneer het nieuwe maan is. JHWH vindt het belangrijk. Hij laat vaak dingen gebeuren op de eerste van de maand en dan ook nog vaak de eerste maand van het jaar.

In het tweede testament wordt ook gesproken over nieuwe maan.

(HSV) Kol. 2:16 – 17.

16. Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

17. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Yeshua leefde de Thora, Hij vierde dus ook nieuwe maansdagen, alleen daarom al is het aan te raden het ook te doen. De gemeente van Kolosse deed het ook, de mensen mochten elkaar er niet over beoordelen. “Doe het tot eer van GOD”! Er is dus in de Kolossenzen brief geen sprake van afschaffing van Gods inzettingen, maar een aansporing om hierin te volharden!

Hoe kunnen we hier invulling aan geven?

In de bijbel zijn geen duidelijke instructies over hoe wij de nieuwe maan moeten vieren. Er zijn alleen regels over de tempeldiensten in het eerste testament. Omdat er op dit moment geen tempel is, kunnen deze geboden niet worden gehouden. Omdat het wel een duidelijke feestdag van God is, maar geen heilige dag kan er wel bij stilgestaan worden. Ook omdat er op de bazuin geblazen wordt en er vanuit de Bijbel feestelijkheid bij hoort. De kans is erg klein dat nieuwe maan tegelijk valt met de Sabbat, Maar de keren dat het voorkomt kan er in de gemeente een klein beetje aandacht aan gegeven worden. Door bijvoorbeeld een toepasselijk lied te zingen of extra dans liederen te zingen of hier een psalm over te lezen. Dit is echter geen verplichting.

Binnen het Jodendom wordt nieuwemaansdag nog steeds gezien als een dag van blijdschap. Daarom is het verboden te vasten of te rouwen. Andere gebruiken zijn o.a. het geven van gaven aan de armen en het ontsteken van lichten. Of de gezamenlijke maaltijd wat meer uitgebreider te houden met allerlei extra lekkernijen. Daarbij worden er ook speciale gebeden opgezegd die bij Rosh Chodesh horen. Daarnaast is deze dag ook geliefd bij veel vrouwen, omdat ze volgens traditie vrij zijn van de gebruikelijke huishoudelijke taken. Vaak zijn er dan vrouwelijke bijeenkomsten, waar de tijd wordt genomen om Thora studie te doen, psalmen te reciteren en inspiratie te delen met elkaar.

Nieuwe maan is dus zolang deze niet op een Sabbat valt een gewone werkdag. Er is geen gebod om een samenkomst te houden specifiek voor nieuwe maan. De nieuwemaans viering zal dus voornamelijk in de thuis sfeer als gezin worden gevierd en niet in de gemeente. Het is goed om er een avond van te maken zoals op Sabbat. Een feestelijke maaltijd, het Woord onderzoeken en de Sjofer blazen. God onze Schepper en Formeerder eren loven en prijzen om wie Hij is. Om alle zegeningen die Hij ons gegeven heeft, en de grote dingen die Hij nog zal doen!

Over de invulling van de dag die daarop volgt is het misschien goed om er nog steeds van bewust te zijn dat het “nieuwemaansdag” is. Op basis van de tekst in **Amos 8:5** zou dit toch een andere

dag moeten zijn als andere dagen. In het 1000 jarig vrederijk zal nieuwemaansdag ook gevierd worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er dan ook weer een tempel zal zijn. Een tijd om naar uit te zien!

Maranatha!