

Spannende en interessante tijd voor Israel

Uitleggen over hoe het gaat in de politiek hier, hoe links tegenover rechts staat, hoe de rechterlijke macht de politiek tegenwerkt, de invloed van de Verenigde Staten ed., is bijna ondoenlijk, want hoewel vrijwel iedere Israeli er een sterke mening over heeft, kan net als ik, vrijwel niemand er een touw meer aan vastknopen. Het is zo complex, zo ondoorzichtig....Maar ja, zal het dan echt gaan gebeuren in Juli? Gaan we eerdaags Samaria en Judea annexeren, of gaan we nog een extra rondje bakkeleien? Gaan we een tweede Gaza creëren in het hartland of gaan we er gewoon vanuit dat de Palestijnse Arabieren het plan sowieso gaan afwijzen en komt er een 3e intifada? Wie het weet mag het zeggen.

*Annexeren (het toeëigenen van een stuk grondgebied) hoewel technisch correct vind ik niet helemaal het juiste woord, omdat het de illusie kan wekken dat je aan landje pik doet. En daarvan is in dit geval geen sprake, ongeacht wat de wereld ook roept. Het hartland IS Israel. Hier heeft 95% van de geschiedenis die je in je Bijbel leest zich afgespeeld en het zijn juist deze gebieden waar we als volk geestelijk mee geconnect zijn. Tel Aviv, Netanya, Haifa ed zijn gewoon steden, maar steden en dorpen zoals Jeruzalem, Shilo, Bethel, Gerizim, Gilgal, Tekoa, Hebron, Bethlehem etc., daar gaat het om. Hier liggen onze roots, hier liggen onze profeten begraven en hier is alle strijd om. Zonder Judea en Samaria is er geen Israel. In deze maand moeten de annexatie plannen dus uitgerold gaan worden, volgens de Israelische media. Het leger (IDF) met de veiligheidsdiensten zoals de Shabak (=shin bet in de volksmond) zijn zich aan het voorbereiden op diverse scenario's. Van een volledig vreedzame annexatie, tot het uitbreken van een 3e intifada aan toe. Gaat de Palestijnse overheid mee in het voorstel van president Trump of gaan ze weigeren? Het laatste lijkt het meest waarschijnlijk, omdat ze dit tot nu toe bij ieder vredesplan gedaan hebben, maar we wachten af. Het feit dat de Fatah (palestijns leiderschap in Judea en Samaria) de handen ineen heeft gesloten met Hamas (leiderschap Gaza) is een duidelijk teken dat het accepteren van een vredesplan niet erg waarschijnlijk is. De spanningen nemen ook wel toe en ook de hoeveelheid aanslagen en pogingen daartoe. We hebben dus uw gebed nodig dat de bevolking, onze zonen en dochters in het leger en de overige veiligheidsdiensten beschermd zullen blijven tegen terreur. En wijsheid voor de regering die moeilijke en complexe beslissingen moet nemen die aan alle kanten grote gevolgen kan hebben in de zin van oorlog, boycots, veroordelingen ed.

brief van de Raad van Kerken

Aansluitend op het vorige stukje, moet ik zeggen dat we hier in Israel toch wel redelijk geschokt zijn over de houding en de inhoud van de brief verstuurd door de Raad van Kerken aan minister Blok. Het verzoek om Israel te veroordelen en de handelsverdragen met Israel op

te schorten is een ongekeerde stap. Even ter info:

Aangesloten kerken zijn o.a de PKN, Leger des Heils, Vrije Evangelische Gemeenten en als geassocieerd lid onder meer de (VEG) Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten. Ik moet er gelijk bij zeggen dat meerdere individuele kerken en gemeenten hier afstand van gedaan hebben en niet blij waren dat deze brief ook in hun naam geschreven was. Dus dit is wat mij betreft geen aanklacht naar alle individuele kerken. Wat wel bijzonder pijnlijk en verbijsterend is dat het instituut "de kerk van Jezus Christus in Nederland" zich op deze wijze bemoeit met de politiek en Israel in de beklagden bank zet en bij deze dus wat mij betreft kleur bekent. Dit, lieve vrienden, is echt GEEN goed nieuws. Het is duidelijk dat Yeshua een andere houding verwacht van christenen richting Israel en naar Zijn volk. Niet alles perse onder de mantel der liefde schuiven, wij zijn immers ook maar gewoon mensen. Echter wel een volk apart gezet met een goddelijke roeping als natie en iedere centimeter Israel behoort toe aan de GOD van Israel en Zijn kinderen. Als je oproept tot het veroordelen en boycotten van Israel, sta je niet goed voorgesorteerd en voor deze houding zal bekering moeten komen. We zijn blij met de reactie van Christenen voor Israel, die een goede open brief gestuurd hebben naar de Raad van Kerken, maar dit is niet genoeg. (zie verder website van christenen voor Israel om te zien wat u kunt doen in deze). U kunt Uw stem laten horen!

De reden waarom ik dit schrijf is niet omdat ik bang ben voor ons en onze toekomst, want Gods plannen voor ons volk en voor Zijn land vinden toch wel zijn doorgang. Het gaat om de kerk in Nederland, want de houding van de kerk ten opzichte van de God van Israel, Zijn volk en de plannen van God met het land en volk. De houding van de kerk bepaalt dus de richting voor de toekomst voor Nederland. Zegen of vloek zo simpel is het! Het is dus in het belang voor Nederland dat deze antisemitische houding verandert. Echt wel een gebedspunt dus wat ons betreft.

Ik denk dat het volgende initiatief hier wel mooi op aansluit dus wil je bemoedigen het volgende filmpje te kijken en hier aan mee te gaan doen.

The Return International

Pro- Life updates



Het Corona Virus mag dan welig tieren over de hele wereld, het kan het nieuwe leven niet tegen houden. Vele cliënten van Be'ad Chaim over het hele land zijn in de afgelopen twee maanden van hun prachtige baby's. Op de foto hiernaast de baby van moeder B. die in november in wanhoop was vanwege een zwangerschap die kort volgde op de bevalling van haar eerste kindje. Ze kon zichzelf er niet toe zetten om de keuze voor abortus te maken en de eerste maanden van haar zwangerschap vielen haar zowel emotioneel als fysiek zwaar. Maar naarmate de zwangerschap vorderde, veranderde haar verdriet langzaam in verwachting en blijdschap. Twee weken geleden is zij bevallen van dit prachtige jongetje. Ze stuurde mij een berichtje na een aantal dagen: "Als ik naar hem kijk wordt ik steeds weer verliefd. Ik durf er niet aan te denken dat hij er misschien niet geweest zou zijn."

Dit is het bijzondere werk van Pro-life. Niet alleen wordt het leven van het kindje gered. Het leven van de moeder/ouders wordt verrijkt op een manier die ze van te voren niet hadden kunnen bedenken.

Or, het meisje dat in ons appartement woont, begint langzaam tegen het einde van haar zwangerschap aan te lopen. Inmiddels is ze 36 weken zwanger en ze begint het zwaar te krijgen. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel is het pittig. Verlaten door de vader van het kindje, vrijwel geen contact met haar ouders en door de Corona geen werk en maar weinig contact met vriendinnen. Bij de laatste controle bleek dat ze nog maar weinig vruchtwater had. Daarom is ze nu opgenomen in het ziekenhuis, zodat ze regelmatig gecontroleerd kan worden. Als alles goed blijft gaan, dan zal ze volgende week ingeleid gaan worden voor de bevalling.



Nog even een spannende week voor haar. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen tijd ook veel gesprekken gehad over verantwoordelijkheid nemen. Als 20-jarige valt het niet mee om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, laat staan een kindje. Maar ze is er klaar voor. Het bedje staat, de kleertjes zijn gewassen en gevouwen. En natuurlijk staan ook wij voor haar klaar. Laat dat mooie babytje maar komen. Houd onze blog op de website in de gaten voor het meest recente nieuws.

COVID-19, black lives matter, economische crisis.....

Ook hierover valt zoveel te zeggen want de media stort (spuugt) meer dan genoeg uit over de wereld, maar duidelijk is dat angst, onrust, polarisatie en verwarring heerst. En laten dat nou net sterke wapens zijn van de vijand. Het Covid virus heeft, nadat we in Israel uit de total lockdown zijn "bevrijd", toch weer de kop op gestoken en we staan wederom op een punt van een lockdown omdat de hoeveelheid besmettingen per dag enorm groeit. Het is dus wel een beetje spannend welke kant dit opgaat. Zonder me bezig te willen houden met conspiracy theorieën, wel 22 jaar werkervaring in het ziekenhuis hebbende, kan ik niet helemaal loskomen van de gedachte hoe het toch mogelijk is, dat precies dit virus het hete weer van Israel overleeft. Het is alle dagen 30+ en dat terwijl virussen graag gedijen bij kou, nattigheid en winterweer. Er zit toch geen R in de maand of vergis ik me nou? Wat is er dan toch met dit virus dat hitte overleeft? Toch gemanipuleerd door mensenhanden? Virologen gaven aan dat het zou inboeten aan kracht met warmte en droogte en dat het misschien in de winter weer zou terug komen, maar helaas.

Hoewel Israel best rijk is en een goedlopende economie heeft zijn hier toch wel flink wat klappen gevallen. Een werkeloosheidscijfer van 27% liegt er niet om en heeft er flink ingehakt. Zelfs een sterke economie als Israel heeft zijn breekpunt dus het is echt een gebedspunt dat het gedoe ophoudt. De reden waarom we nog niet voor de 2e keer in een totale lockdown zitten is simpelweg omdat een economie maar zoveel kan hebben en er staan naast covid 19 nog heel veel meer dingen op de agenda hier.

Ook in Na'ale is het virus toegeslagen. Een van de juffen op een van de kleuterscholen blijkt het virus te hebben en daarom is besloten om alle kinderen van drie kleuterklassen in isolatie te doen. Ofwel kind met één ouder apart of het gehele gezin. De school is twee dagen dicht geweest en vele kinderen kunnen niet meer naar school in verband met de isolatie. Ook een gezin uit onze gelovigen gemeenschap moet twee weken in huis blijven, maar zijn gelukkig negatief getest voor Corona. Alle scholen zijn nu dicht voor de zomervakantie dus even geen gedoe rondom de scholen, zoomlessen etc.

Een ander iets wat echt bijzonder is en op een interessant moment komt in de geschiedenis, is de zogenoemde black lives matter demonstraties. Heb mijn tijd genomen om hier eens goed over na te denken en te bidden. Het geheel is een prachtige timing om een wereld die toch al paniek is, nog verder dronken te voeren. Had de beste man die bij zijn arrestatie omkwam zo aan zijn einde mogen komen? NEE, absoluut niet en hier moet recht over gesproken worden. Gebeuren er in de Verenigde Staten dingen die niet in de haak zijn? Vast wel, maar noem mij

maar een land waar alles goed en goddelijk gaat? Waarom gaan we niet met zijn allen de straat op als miljoenen Oeigoeren vermoord worden, de Noord Koreanen onderdrukt worden, Chinese christenen onderdrukt worden, Turkije verandert in een heel eng land, er meisjes en jongetjes wereldwijd ontvoerd en geprostitueerd worden, vrouwen onderdrukt worden, christenen die onlangs vermoord zijn in Nigeria, kinderen leven onder regimes die niet schroomen gifgas te gebruiken tegen eigen bevolking, een hele islamitische wereld die nog nooit gehoord hebben van het fenomeen mensenrechten ed. En plots is daar een wereldwijd protest (als een duvel uit een doosje), om een mensheid die toch al in verwarring is, nog meer te verwarren en te polariseren. Een bijzondere timing en het is wachten op de volgende zet van de tegenstander. Economische crisis, oorlog in het Midden Oosten? Wie het weet mag het zeggen. De vraag aan u en mij is, hoe blijven wij als gelovigen staan tijdens alle stormen (angst, verwarring, zorg ed) die over de wereld heen komen? Het schudden is begonnen en dit is ook duidelijk te zien in de kerk. Hebreeën 12:1-2 is een prachtige bemoediging: Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen ALLE last en DE zonde. die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Yeshua, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhad van de troon van God.

En de belofte is dat er een einde gaat komen aan alle onrecht, alle onderdrukking en alles wat pervers is. Het is zo'n geruststellende gedachte dat onze verlossing en het herstel van alle dingen aanstaande is!

Mooie muziek (vinden wij)

De drie liedjes die we hieronder plaatsen zijn niet van christenen of messiaanse gelovigen. Ze zijn gewoon artiesten die momenteel waanzinnig populair zijn in Israel en dit soort liederen galmen dagelijks over de radio en tv zenders. En zijn veel meer van dit soort liederen en er zijn artiesten met zulke mooie en diepgaande teksten dat je de bestemming gewoon kan proeven. Erg hoopvol en voor ons een illustratie dat het echt heel dichtbij is. Regelmatig komt er op de radio ineens een lied voorbij dat zo raakt dat je denkt dat moet een volgeling van yeshua zijn. En wie weet? We merken dat de duisternis hier ook dikker wordt maar ook dat er een enorme groep is hongerig naar God en naar het hebben van een goddelijk leven en dat is iets waar we heel blij van worden!





Na een periode van 68 dagen thuis te hebben gezeten zijn de scholen weer doorgestart. We zien dat het ze goed doet weer met vriendjes in contact te zijn en weer lekker op school aan het werk te zijn. Ze hebben het prima gehad 10 weken lang thuis zitten maar dit doet ze ook erg goed. Voor Yaron en Ethan is de situatie aangepast verder gegaan en dat heeft veel verwarring gegeven qua lestijden en vooral bijkomend vervoer(wat vanuit het dorp geregeld wordt). Gelukkig is de vakantie nu aangebroken en kan iedereen na de zomer hopelijk weer in een normaal ritme naar school gaan. Hoewel ze in hart en nieren Israëli's zijn is het vooral voor Yaron en Ethan nog steeds erg pittig op school qua taal,

schoolsysteem en de druk. Israël heeft een hele competitieve samenleving en dit begint al jong. De druk die er op kinderen op de middelbare scholen gelegd wordt om te presteren is enorm en dat is niet oke. vb: als je de computerkant op wil moet je een 95 scoren voor wiskunde op VWO niveau, wil je zoals Yaron de wetenschappelijke kant op en de kans hebben om überhaupt vakken als scheikunde en natuurkunde te mogen volgen op de middelbare

school dan moet je minimaal een 75 op het hoogste niveau van wiskunde hebben. Hij heeft het gehaald, maar niet zonder een bak ongezonde stress. Wij balen best van dit systeem en zouden het graag anders zien, maar dat systeem kunnen wij niet veranderen. We bidden voor rust en vrede, ze bevestigen in wie ze zijn en verzekeren dat alles heus goed komt maar ze voelen het gehijg in hun nekken van de samenleving. Je inzetten is goed en je best doen ook maar dit is te. Willen jullie meebidden dat ze echt rust en vrede zullen ervaren en dat ze hun identiteit zullen vinden in Yeshua!

Aliyah

Door het virus, onrust in de wereld, economische teruggang en heel sterk toenemend anti semitisme is de verwachting dat er weer een grote aliyah golf gaat aankomen. sowieso zijn de voorspellingen in Israel dat het aantal nieuwe immigranten in 2021 meer dan het dubbele zal zijn dan voorgaande jaren. En als de trend van onrust zo doorzet wereldwijd dan gaan we weer grote getallen zien zoals in de tijd toen de joden masaal uit de sovjet unie kwamen. De opvang, hulp aan en intergratie van ruim 1.2 miljoen mensen toen heeft best wat voeten in de aarde gehad. Hoewel een aliyah golf dus echt wel wat doet met je economie en hier echt vele miljarden mee gemoeid zijn weten we dat het de Heer is die dit organiseert. Hij is aan alle kanten, dwars door moeite en strijd heen een prachtig werk aan het doen en dat is iets om over te dansen en je te verheugen. Belangrijk is om te blijven bidden voor de juiste timing, voorziening en bescherming voor ons volk.