

Stichting Life4Israel



Heugelijk Nieuws

Op 5 juli 2020 heeft de baby van Or de wereld verrijkt met zijn komst. Het gaat goed met moeder en kind en daar zijn we erg blij mee. Nadat ze een week in het ziekenhuis doorgebracht heeft, heeft ze in overleg met de artsen een inleiding gekregen. Na twee dagen zat er echter geen schot in de bevalling en op zondag is overgegaan op een keizersnede. Om 20.38 uur is het prachtige jongentje geboren. Zijn naam krijgt hij volgende week bij de besnijdenis, zoals dat hier traditioneel gebeurt. Omdat de baby vroeger geboren is dan gebruikelijk (aan het einde van de 36e week), heeft hij nog wat moeite om het zuurstoflevel in zijn bloed op peil te houden en daarom verblijft hij voorlopig nog even op de neonatologie. Ook Or zelf moet nog echt herstellen van de operatie. Voorlopig blijven beiden dus nog even in het

ziekenhuis. Bidden jullie mee voor goed herstel van Or en dat de baby snel volledig zelfstandig zijn zuurstof kan reguleren?

Minder heugelijk nieuws

Aangezien de hoeveelheid besmettingen per dag in Israel enorm oploopt, staan we op het punt van een tweede total lockdown. Er gaat weer van alles dicht en het leven komt langzaam weer tot een bijna stilstand. In het dorp hebben we inmiddels ook 6 mensen waarvan bekend is dat ze besmet zijn met Covid-19 en er zitten reeds 156 mensen in isolatie. We begeven ons in een bizarre situatie en het einde lijkt nog niet in zicht helaas.

Gebedspunt voor ons als gezin

In dit stuk willen wij u vragen om met ons mee te bidden voor goddelijke wijsheid en voorziening.

Zoals u weet heeft de Heer ons jaren geleden geroepen naar Israel te gaan om te gaan doen wat we mogen doen. Velen van jullie zijn op de hoogte over hoe dit destijds gegaan is en hoe het proces verlopen is. Wij wonen en leven ten tijde van dit schrijven precies 4 jaar (7-7-2016) in Israel en we hebben al heel wat avonturen achter de rug. We hebben pittige dingen meegemaakt maar ook echt hele mooie dingen en overwinningen beleefd.

Helaas heeft het hele Covid-19 gebeuren ook ons persoonlijk flink geraakt. We zijn gelukkig allemaal gezond en gaat het ons op geestelijk gebied goed en daar zijn we dankbaar voor. We zijn dankbaar dat we op deze plek mogen zijn en ook zijn we dankbaar voor iedereen die ons door dik en dun heen steunt, middels gebed, middels bemoediging, ons bezoeken en financiële ondersteuning. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, want we zijn daar echt dankbaar voor en vinden het alleen maar bijzonder dat deze betrokkenheid en commitment er is.

We willen wel een zorg met u delen want in deze fase van ons leven lijken we op het gebied van voorziening een beetje op een gechraste beurs. Vanaf het moment dat het virus uitbrak tot nu toe zijn plots de giften aan onze bediening meer dan gehalveerd en dat voelen we enorm. Ook hetgeen wat we normaliter extra ontvingen middels de giften tijdens spreekbeurten in Nederland is volledig weggefallen. En als je inkomen plots met meer dan 60% daalt dan ontstaan er problemen.

De kosten voor levensonderhoud zijn hoger geworden o.a doordat we een grotere plek hebben dan voorheen, omdat we een extra appartement hebben voor de opvang van vrouwen ed. Waar we vanaf eind december Or hebben wonen, inmiddels bevallen is en vanaf volgende week dus bij ons woont met haar zoontje.

En daarnaast is zoals iedere "Israelganger" weet, het gewone leven hier gewoon extreem duur door allerlei omstandigheden,

Heel simpel gezegd rennen we financieel zo snel achteruit nu, dat en moet er op hele korte termijn wat moet gebeuren, anders raken we in de problemen. We willen hier op een nuchtere en verantwoorde manier mee omgaan dus praten Riwkah en ik erover en bidden er voor en zijn

begonnen met kijken naar vacatures voor werk. We willen dat Riwkah door kan gaan met de dingen die zij mag doen met de vrouwen en de kinderen dus ga ik (Daniel) weer solliciteren op een baan in de gezondheidsorg. Het vinden van werk is echter niet makkelijk nu want door het virus hebben we hier een werkloosheidscijfer van > 27% en de coronacrisis is hier zoals boven beschreven nog in alle heftigheid aanwezig.

We vinden het op zich geen probleem om een baan te moeten zoeken, hoewel het wel jammer is dat we dan in ieder geval voorlopig niet of wat minder kunnen voldoen aan de dingen waar we toe geroepen zijn.

Ik heb inmiddels met een manager van Clalit(zorgverzekeraar in Israel) gesproken en er is misschien een mogelijkheid voor mij dat ik kan werken in een kliniek in Modiin. Willen jullie met ons meebidden voor wijsheid en openbaring, dat als dit een weg is die we mogen/moeten bewandelen dit bevestigd zal worden, doordat we snel werk zullen vinden ondanks de hoge werkloosheidscijfers. En dat als dit niet de bedoeling is, er dan structurele voorziening gaat komen op een andere manier.

Dank voor uw aanhoudende gebeden, support en bemoediging.

Heel veel liefs en groet,

Maranatha

Daniel, Riwkah en boys