

Stichting Life4Israel



Chanoeka/ kerstgroet

In Nederland zijn het nu spreekwoordelijk de donkere dagen voor kerst en hier de hemelsblauwe dagen voor Chanoeka. Zo vlak voor de feestdagen willen we u hele fijne en gezellige kerstdagen en een gezegend 2020 toewensen. Voor degene die net als wij

zelf het Chanoekafeest vieren, chag Chanoeka sameach! We willen u ook middels deze weg ontzettend bedanken voor uw gebeden, medeleven en ondersteuning het afgelopen jaar. U heeft (mede)mogelijk gemaakt dat we hebben kunnen doen waarvoor we geroepen zijn en dat is iets waar we heel dankbaar voor zijn. En we bidden dat de zegen die u voor ons bent met een dubbele hoeveelheid mag terugkeren naar u!

Pro Life ontwikkelingen

Op dit moment gaat Riwkah zo'n twee keer per week naar Jeruzalem om daar klanten te ontvangen op kantoor voor psychologische hulp. Daarnaast is er ook veel telefonisch contact en contact via Whatsapp met klanten die verder weg wonen of niet de mogelijkheid hebben om te komen en doet ze huisbezoeken voor vrouwen die niet de mogelijkheid hebben om te reizen. Ook mocht ze op de afgelopen moederbijeenkomst, die één keer per maand wordt gehouden in Jeruzalem, mogen spreken over het vergeven van anderen aan de hand van haar eigen getuigenis. Vrouwen komen bij haar terecht voor psychologische hulp, maar ook vrouwen die voor de keuze tot abortus staan. De hulpvragen lopen uiteen, maar hebben één ding gemeen: Er is veel nood. Er zijn veel alleenstaande moeders, waarvan de partner vertrekt zodra hij hoort van de zwangerschap, of kort na de bevalling toch de situatie niet aankan. Met als gevolg dat veel moeders er alleen voor staan en het financieel erg moeilijk hebben. Kinderopvang tot drie jaar is in Israel erg duur, zonder bijdrage van de belastingdienst en minder professioneel. Veel moeders hebben daardoor weinig vertrouwen in de kinderopvang(niet geheel onterecht) en blijven liever thuis met hun kindje. Veel vaders betalen geen alimentatie, dus de moeders moeten echt worstelen om het hoofd boven water te houden. De financiële tekorten en het alles alleen moeten doen, zorgen voor depressie bij veel van deze moeders. Be'ad Chaim helpt de moeders zoveel ze kunnen. Het eerste levensjaar van het kindje krijgen ze luiers, een boodschappenkaart van 40 euro per maand en elk kwartaal kleertjes. Soms is dat net voldoende om het leven van het kindje te redden van abortus. Zo is ook het verhaal van O. Zij is getrouwd, maar door een ongeluk kan ze al acht maanden niet werken. Het inkomen van haar man is niet voldoende om een eigen woning te bekostigen. Zij wonen nu noodgedwongen bij haar schoonmoeder, maar dit is alles behalve ideaal. Zij hebben een dochtertje van zes maanden en kunnen maar met moeite voorzien in hun levensbehoeften. Nu blijkt zij weer zwanger te zijn. Het idee dat ze dit kindje niet kan onderhouden, maakt dat ze een abortus wil en depressief raakt. Het project van Be'ad Chaim kan haar helpen te kiezen voor leven voor dit kindje. Ze moet de definitieve beslissing nog maken. Bidden jullie mee voor leven voor dit kindje.

Extra Appartement

Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor giften om het extra appartement in te richten, hebben we een aantal fantastische giften mogen ontvangen en hebben we het appartement zo goed als helemaal kunnen



opknappen en inrichten. Vandaag is de laatste hand gelegd aan schoonmaken en laatste details. En dat was niets te laat. Vanmiddag rond 17 uur stuurde ik een berichtje naar O., 20 jaar, die volgens een collega haar kindje wilde aborteren, omdat ze geen woonruimte heeft. Zij verbleef nog bij haar ex-vriend(die ook de vader van het kindje is), maar hij wil niets van de baby weten en ze heeft vrijwel

geen contact met haar familie. Mijn berichtje kwam net op tijd, want haar ex heeft haar door de politie uit zijn appartement laten zetten. Ongeveer een uur geleden is zij bij ons aangekomen en ze is bezig haar spulletjes uit te pakken. Ze is overweldigd dat er mensen zijn die hun huis willen open stellen voor meiden zoals zij, maar ziet ook duidelijk dat God voor haar wil zorgen. En wij voelen ons gezegend dat we dit mogen doen, voor haar en hopelijk nog voor velen.

Reisverslag Liberia (zie volgende mail) Aanrader!!!

Kinderen

Dank jullie wel voor jullie gebeden voor onze kinderen Yaron, Ethan, Noam en Jair. Het gaat op een heel aantal gebieden goed met ze. Allereerst dat ze op en top Israeli's zijn en helemaal in hun element zijn is iets waar we dankbaar voor zijn. Leven in Israel als gelovige en nieuwe immigrant is niet eenvoudig en geeft de jongens ook echt wel de nodige uitdagingen. Uw aanhoudend gebed is dus zeer gewenst.

Gemeenschap Na'ale / gemeente Jeruzalem

Met de groep in Na'ale gaat het goed. We groeien naar elkaar toe in relatie, hebben studies, en groeien in gebed en aanbidding samen, en dat is waardevol. Er mist nog wel wat vuur en radicaliteit wat ons betreft en zouden dit zelf graag anders zien, maar dit kunnen we ook niet forceren. Het is een proces wat God met de groep gaat. We merken dat door het getuigenis van ons eigen leven, de verhalen van wat God doet, de studieresie die Daniel heeft gedaan over de Heilige Geest en dieper gaan in gebed en aanbidding de groep wel prikkelt en het verlangen naar meer zeker groeit. Het is een mooi een waardevol proces.

We zijn na alle verhuis/reis/klus/regel etc.perikelen weer in rustiger vaarwater gekomen, waardoor we ook weer actiever in onze gemeente Ahavat Yeshua in Jeruzalem kunnen zijn. Het is erg fijn om goede relaties te hebben en naast het geven in de plaatselijke huisgroep, ook een plek te hebben waar we zelf geestelijk gevoed en opgeladen kunnen worden.

De volgende stap voor Daniel

De afgelopen drie en half jaar zijn ontzettend goed, leerzaam en waardevol geweest. Ik heb gewerkt in het kinderziekenhuis,



taal/bijbel studie gedaan, het leiden van de gelovigengroep in Na'ale, actief zijn in de gemeente, spreken, reizen, relaties bouwen ed....en dit was erg goed en soms simpelweg noodzakelijk om te doen, maar zoals u wel kunt begrijpen is dit wel erg pittig geweest. Voor mij persoonlijk, maar ook voor ons allemaal als gezin. Meerdere periodes van 17 dagen aaneengesloten werken/reizen ed. maakte dat het batterijtje leeg liep en er van opladen weinig sprake was. Ik ben gelukkig niet echt over mijn grenzen heen gegaan qua burn out of zo, maar heb wel een hele tijd op het randje gebalanceerd. Ik ben daarom maar eens voor een paar maanden goed gaan nadenken en bidden over de oorspronkelijke roeping en het spreken van God hierin en heb uiteindelijk gewoon eerlijk tegen God gezegd

dat Ik alles teruggeef en alleen ga doen wat Hij mij geeft om te doen en verder niets. De conclusie van dit proces was dat ik het werken in het ziekenhuis helemaal heb moeten opgeven en dat ik me zodoende voor 100% kan richten op het gezin, het (mee)bouwen van de messiaanse gemeente in Israel (heel erg nodig) en het brengen van het goede nieuws van het evangelie met wonderen en tekenen en de boodschap over Gods plannen voor Israel aan de natieën. Hierin ligt de roeping op mijn leven. En dit is een hele klus en vereist dat ik veelvuldig aan de voeten van Yeshua te vinden zal moeten zijn en van daaruit mijn agenda ga vullen.

De Heer heeft altijd voor ons gezorgd en zelfs nu ik sinds 1 september van dit jaar zelf geen enkel shekeltje meer in te brengen heb, is Hij trouw, komt er ten opzichte van uitgaven nooit genoeg binnen, maar is er altijd genoeg. Snapt u het? Gods economie is er een die ik niet kan verklaren en dat hoeft ook niet. Tegelijkertijd wil ik u bemoedigen dat, mocht de Heer tot uw hart spreken om ons te zegenen als gezin, we dit enorm waarderen want het geeft ons behalve de mogelijkheid om zelf te kunnen leven/eten ed. ook meer ruimte om anderen te kunnen zegenen. Zo ook om bijv. de reizen makkelijker te kunnen bekostigen. Reizen naar Nederland, Liberia, Kosovo, Kenia ed. komen uit eigen portemonnee en dat doen we met grote vreugde, omdat de vrucht die we zien ons erg blij maakt. Maar het zou wel lekker zijn als we net iets meer draagkracht zouden hebben.

Volg ons



Facebook

Contact

Stichting Life4Israel
 life4israel@gmail.com
 www.life4israel.nl



•
