

Stichting Life4Israel



Time flies....

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat we met vier jongetjes het avontuur zijn aangegaan om ons te vestigen op de bergen van Israël. Vol vertrouwen maar niet wetende wat er voor ons lag en wat is er veel gebeurd..... De tijd is echt supersnel omgevlogen en zo zijn er ineens maanden voorbij sinds de laatste nieuwsbrief. Er is dan ook een hoop te vertellen over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en datgene wat er in de toekomst ligt.



Verhuizen

Zoals we in eerdere nieuwsbrief hebben geschreven moesten we in de zomer gaan verhuizen. We hadden een verlangen naar een vaste plek zodat wij en de kinderen echt konden wortelen in het land. En we hadden een huis op het oog waarin het avontuur moesten gaan samen met God. Wandelen op water. En dat hebben we gedaan. God opende deuren die menselijkerwijs niet open zouden gaan. Want welke bank geeft een hypotheek op basis van giften als inkomen? En toch kregen we die op wondelijke wijze. Echter, tijdens het wandelen is het ook flink

gaan stormen. Het bureaucratie proces rondom het aankopen van een huis bracht flinke golven met zich mee. Maar met onze hand in Gods hand hebben we de stormen doorstaan en zijn we inmiddels de trotse eigenaren van een stuk grond met een huis erop in Na'ale, in Samaria op de bergen van God. Een profetische stap, niet alleen als joden, maar ook als gelovigen van Yeshua. Hij komt zijn beloften altijd na. Hij heeft ons teruggebracht naar Zijn land, we zijn de rivier overgestoken en hebben het land in bezit genomen. Verderop in de nieuwsbrief hebben we een link gezet naar een prachtig nummer die gaat over deze belofte. Hij zal Zijn volk thuisbrengen. We hebben net voor de najaarsfeesten de sleutel gekregen en hebben samen met ouders tussen al de feestdagen en drukte door het huis helemaal opgeknapt en er een prachtig plekje van gemaakt.

We hebben zelfs onze eerste gasten, Jaap en Antje Dieleman, al mogen ontvangen in ons nieuwe huis en hun mogen rondleiden door Israël.

En dit huis is niet alleen een zegen voor ons, maar we kunnen ook een zegen zijn voor anderen. Daarover meer verderop in de nieuwsbrief.



Pro-Life

Er is een flinke groei in mijn (Riwkah) werk gekomen bij Be'ad Chaim. Terwijl ik dit stuk schrijf ben ik via Whatsapp in gesprek met B. uit Kiryat Gat. Zij is heel snel na haar huwelijk zwanger geraakt en daar was ze blij mee. Ze heeft een prachtig dochttertje gekregen. Twee maanden na de bevalling blijkt ze weer zwanger te zijn en slaat de paniek toe. Het is te snel. Ze is nog niet hersteld van de eerste zwangerschap en bevalling en voelt zich fysiek niet goed. Ze wil aborteren. Maar toch ook niet, want ze zoekt hulp. Ze weet niet welke hulp. Ik hoor de twijfel in haar berichten. Zowel ik als een collega hebben al meerdere uren berichten met haar uitgewisseld. God moet ingrijpen! Alleen Hij kan haar hart veranderen en haar liefde geven voor haar baby. Bidden jullie mee voor leven voor dit kindje?

Zo heeft elke vrouw haar eigen verhaal. Zo is er moeder M. die twee kinderen heeft uit een eerdere relatie en nu een baby heeft van negen maanden. Gisteren mocht ik haar thuis bezoeken en de toestand van haar huis is een duidelijke representatie van de toestand in haar hoofd. Ze is depressief, voelt zich niet geliefd en heeft moeite haar kalmte te bewaren in communicatie met bijvoorbeeld haar huidige partner. Daarnaast is er sprake van verslaving in het verleden aan drank en medicatie. Deze vrouw mag ik bij de hand nemen en samen mogen we een weg zoeken uit de rommel van haar huis en de rommel in haar leven. Het delen van de liefde van Yeshua gaat daarbij een grote rol spelen. Ze weet als dat ik Messiaanse ben (joodse gelovige in Yeshua), dus de deur is al open.

Dit is slechts een van de vele verhalen die ik tijdens mijn werk tegenkom en laat de andere kant van de Israelische maatschappij zien. Achter de Bijbelse geschiedenis, de plekken waar Yeshua zelf gelopen heeft, de geestelijke sfeer die men kan proeven als men het land bewandelt, zit een volk

dat Yeshua niet kent, dat leeft in pijn, verdriet en leegte en leidt. Wat is het een voorrecht om daar een helpende hand in te mogen zijn en Gods licht te mogen laten schijnen.

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Psalm 139: 13-14



De kinderen

Ook voor de kinderen is er na de verhuizing een periode van rust aangebroken. Ze hebben hun eigen bed en spulletjes en hun kamer ingericht zoals zij hem willen. Ook het nieuwe schooljaar is hier al weer een poosje van start gegaan, ook al voelt dat door alle feestdagen soms niet zo.

Yaron zit inmiddels in de derde klas van de middelbare school en heeft een bijzondere stap gemaakt. Hij is overgestapt van de kleine

klas naar een reguliere klas. Een geweldige stap die hij zelf ook graag wilde. En wat bijzonder is dat precies dit jaar een nieuwe klas is geopend voor kinderen die heel gemotiveerd zijn om te leren, maar ergens een moeite hebben. Daardoor is de klas ietsjes kleiner (27 leerlingen ipv 38) en de docenten zijn speciaal uitgekozen op basis van ervaring en kwaliteiten. We zien Yaron groeien. Hij is nu een normale leerling in een normale klas. Uiteraard krijgt hij nog steeds extra hulp, maar hij voelt zich op zijn plek. Het contact met zijn oude klas is er nog wel en zo heeft hij het beste van twee werelden.

Ethan zit dit jaar in de tweede klas. Hij is uitgekozen om deel te nemen aan een speciaal programma, waar maar 12 kinderen aan mogen deel nemen. Deze groep is bedoeld om extra ondersteuning te krijgen en tegelijkertijd is er een sterk sociaal aspect, want de groep eet bijvoorbeeld elke dag samen. Zo krijgt hij zowel inhoudelijke als sociale ondersteuning en dat kan nooit kwaad.

Noam zit dit jaar alweer in groep 6. Wat gaat dat hard. Hij zit prima op zijn plekje, heeft vriendjes en gaat met veel plezier naar school. Dit jaar wordt het uiteraard al wat serieuzer en komen er heuze toetsen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat hem dat gaat lukken. Dit jaar hebben ze voor alle nieuwe immigranten in het dorp een groepje op school die samen oefent. Het overgrote deel daarvan bestaat uit kinderen uit messiaanse gezinnen uit het dorp. Wie weet wat dat nog gaat brengen?

Ook kleine jongens worden groot en ons kleintje, Jaír gaat nu naar de grote school. Dit jaar is hij begonnen in kita aleph (groep 3). Met eigen schoolshirts en een grote schooltas is hij nu een echte grote jongen. Hij gaat met veel plezier naar school en maakt ook met veel plezier zijn huiswerk (als hij huiswerk heeft). Hij heeft veel vriendjes van de gan in zijn klas en heeft daarnaast ook nieuwe vriendjes gemaakt. We zien hem genieten en dat is als ouders het mooiste wat er is.

We zijn trots om de ontwikkeling van onze kids te zien en danken God dat het zo goed met ze gaat.

Het lezen blijft een gebedspunt. Willen jullie meebidden dat ze hierin verder zullen ontwikkelen?

Gods belofte voor Zijn volk

[Klik hier](#)

Een zegen voor anderen

Zoals boven beschreven, is ons nieuwe huis ook een zegen voor anderen en een aanvulling op onze bediening hier in Israël. Een van de redenen dat we graag dit huis wilden hebben is omdat het een extra appartement heeft. Op de foto boven is een ijzeren trap te zien aan de rechterkant van het huis die een eigen opgang vormt naar dit appartement. Deze ruimte gaan we gebruiken voor opvang van vrouwen. Met name zwangere vrouwen of vrouwen die een kindje hebben, maar een tijdelijk onderkomen zoeken. Naast een veilige plek bieden we ze ook begeleiding en helpen we zo op eigen benen te gaan staan. Er is zoveel nood en God heeft ons geroepen om een helpende hand te zijn.

We hebben het appartement geschilderd en opgeknapt, maar het moet ook nog ingericht worden. We zijn hier in Israël al bezig met het verkrijgen van een babybedje, commode, speelgoed en alle benodigde baby/kinderspulletjes. Alle andere spulletjes moeten nog aangeschaft worden. Te denken valt aan een bank, koelkast, kookgelegenheid, matras, kast, verlichting en keukengerei. Helaas kunnen we hier niet allemaal zelf in voorzien en hebben we ongeveer 2500 euro nodig om het appartement goed in te kunnen richten. Daarnaast hebben we ondersteuning nodig in de maandelijkse lasten voor gas, water, licht, gemeentebelasting etc. Dit komt neer op ongeveer 500 euro per maand. Zou u willen overwegen om bij te dragen aan deze nieuwe tak van onze bediening, stuur dan ook mail naar life4israel@gmail.com. Ook voor alle anderen vragen rondom dit nieuwe project kunt u een mail sturen.

Hieronder een kleine impressie van het (nu nog) lege appartement.



Agenda en gebedspunten

Voor de komende periode staat er op een reis naar Liberia op de agenda waar Daniel samen met Jaap Dieleman mag dienen op een leiderschapsconferentie en evangelisatiecampagne.

Deze reis zal plaatsvinden van 4-15 december.

Van 19-22 januari is de Alliance Conference in het noorden van Israël die Daniel met een aantal vrienden uit Nederland zal bezoeken.

Van 31 januari tot en met 2 februari zal Daniel weer in Nederland zijn om te spreken (details volgen).

In maart 2020 zal Daniel weer naar Kosovo gaan (details volgen)

In 2020 zullen er een internationale L' Chaim conferentie en een March for Life plaatsvinden (November).

Gebedspunten:

- De komende reizen die gepland staan. Dat Gods liefde en glorie gezien mag worden.
- Voor de kinderen: dat het ze goed zal gaan op school en ze goed zullen settelen op onze nieuwe woonplek
- Voor de vrouwen die Riwkah mag helpen, maar ook voor Riwkah zelf. Dat ze de wijsheid en kracht zal hebben om de vrouwen de juiste hulp te bieden
- Voor het extra appartement: dat het op tijd af komt zodat het snel gebruikt kan worden om vrouwen te helpen
- Op dit moment worden pogingen gedaan om een nieuwe regering te vormen nav de verkiezingen op 17 september. Bid mee voor een regering die Gods wil zal doen voor het land en het volk.

Meebidden

Naast het algemeen meebidden voor ons als gezin en onze bediening, zouden we het ook fijn

vinden als jullie willen meebidden voor de vrouwen in nood. Dit kan door onze Facebook pagina Life4Israel te volgen. Hierop zullen we regelmatig gebedsverzoeken plaatsen en updates over de voortgang van het nieuwe project. We hopen je daar te zien!

Volg ons



Facebook

Contact

Stichting Life4Israel
life4israel@gmail.com
www.life4israel.nl

