

# Stichting Life4Israel



De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Psalm 27: 1-5

## BLOOD ON THE DOORPOSTS EXODUS 12



The LORD did not check  
who inside the house was worthy.  
HE checked for the BLOOD  
on the doorposts.  
None of us is worthy.  
Only the blood of Jesus can cover us.

Pesach 5780 / 2020

Israel is in complete lockdown. De hekken van het dorp zijn dicht en de steden afgesloten. Niemand mag meer reizen tot vrijdag, tenzij voor medische hulp. Slim, want juist tijdens de feestdagen komen families en vrienden in grote getallen bij elkaar en dit zou een nieuwe explosie van besmettingen kunnen creëren. Israel is juist zo goed bezig en is samen met Australië het land waar ze het virus het beste onder controle hebben. Dus ook wij zitten vanavond, net als alle andere joden, achter onze eigen gesloten deur. En het schijnt dat dit de eerste keer is sinds Egypte dat we als volk achter gesloten deuren zitten! Dat is dus zo rond 4000 jaar geleden dat de engels des doods

de huizen in Egypte langsging en daar waar het bloed aan de deurposten zat, waren de mensen gevrijwaard van het oordeel. Het is dus wel bijzonder om hier bij stil te staan en dit maakt deze Pesach echt anders dan de andere jaren. Chag Pesach Sameach!

---

Over het Covid-19 virus is volgens ons alles wel zo'n beetje geschreven. De sociale media stromen over van conspiracy theorieën; van het komt door 5G, tot en met het is een oordeel van God. De meest vreemde dingen komen voorbij. Ook hoe je met huis, tuin en keukenmiddeltjes het virus zo gezegd kan genezen. Helaas zijn er ook vele predikers die, verdrietig genoeg, allerlei onzin uitkramen en de wereld, inclusief de kerk, wordt helemaal gek gemaakt. We moeten als kinderen van God echt alleen leren

luisteren naar Zijn stem, de stem van de herder, en deze onderscheiden van al het andere geschreeuw. Want wat het virus ook is, of het nou van dieren, stiekem uit een Chinees laboratorium komt, God het toelaat, of dat het een straf is, het maakt ons niet uit. Het feit is dat het er is, en we ermee moeten dealen! Wat we zien, is dat de wereld hierna sowieso niet meer hetzelfde zal zijn en we dus een nieuw tijdperk ingaan. De Bijbel is in ieder geval heel helder, dat hetgeen wat voor ons ligt echt vele en vele malen heftiger zal zijn dan wat we nu zien. Covid - 19 is wat dat betreft "peanuts" zonder de mensen die ziek zijn geworden en mensen die er aan overleden zijn tekort te doen. Ik bagetaliseer het niet. Maar als we door dit virus de economische wereld al zien wankelen, er echt angst is onder mensen en er nu al in Israël lange rijen bij supermarkten staan, je producten misgrijpt, er ruzie wordt gemaakt over een doosje eieren en goede medische (IC) zorg in Europa niet meer zomaar gegarandeerd is, dan hoef je geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben dat bij een volgend wereldwijd event wel eens het breekpunt bereikt kan zijn, en alles in een kaartenhuis in elkaar klapt. Voor ons als volgelingen van Yeshua is het zaak: kennen wij HEM en zijn wij klaar op hartsniveau. Yeshua spreekt heel veel over de tijd waarin we leven en geeft ook de antwoorden hoe we hiermee om mogen gaan. Daarnaast is het echt heel belangrijk te laten inzinken dat dwars door alle heftige dingen heen, hier juist de grootste kans ligt voor de kerk om te schijnen. Dit is de tijd waarin we kunnen stralen als alles donkerder wordt en angst meer gaat regeren. Als wij met vaste hand, een rotsvast geloof staan in zijn vrede, ons zelf verloochenende en onder de kracht van de Heilige Geest gaan bewegen, dan geeft dat mogelijkheid voor velen zich te kunnen keren tot de God van Israel. Maar als wij geen benul hebben wat er gebeurt, geen inzicht hebben en er zelf niet klaar voor zijn, dan zijn we niet gevrijwaard van angst en paniek. Dan gaan we mee in het gedachtegoed van de wereld en dit is NIET voor ons bestemd. Maar als we geen kennis hebben over het hoe, waarom en wanneer, dan overvalt het ons net als alle anderen. Het is dus tijd om ernst te maken. Ga diep in het woord van God, lees wat Yeshua zelf, de profeten en apostelen hierover zeggen. Want als we dit gaan begrijpen, wat het hart van God is hierin, en welke bijzondere rol wij als volgelingen van Yeshua in dit verhaal spelen richting Israel en de wereld, dan is het iets waar je enerzijds een innerlijke versobering zal gaan ervaren, maar anderzijds ook een enorme vreugde. Want lieve mensen, de GROTE KONING gaat echt komen om te regeren, om recht te brengen en de schepping te herstellen. Samen met ons! Laat het gebeuren in onze generatie. Maranatha!

---

## Or

Sinds eind december woont Or bij ons in het derde appartement. Inmiddels is zij 25 weken zwanger en het gaat, buiten de reguliere zwangerschapsklachten om, goed met haar. Op de foto hiernaast de laatste echo, waarop duidelijk het gezicht van de baby te zien is. Op dit moment is er zeer beperkt en onstabiel contact met de vader van de baby, die tot nu toe



nog steeds zijn vaderschap niet wil erkennen. Ook met haar eigen vader is er een heel klein beetje contact, maar ook dat is nog niet heel sterk en stabiel. Haar moeder wil tot op heden geen contact met haar. Wat betreft werk is het momenteel lastig voor haar omdat er vrijwel niet gewerkt wordt. Langzaam is ze bezig spulletjes voor de baby te verzamelen en zich ook mentaal klaar te maken voor de komst van de baby. Dit laatste valt niet altijd mee. Ze is vervroegd uit het leger gegaan en heeft geen opleiding gevolgd. Dit maakt haar kansen sowieso al lastig, maar met een baby erbij is het nog lastiger. Toch wil ze ervoor gaan om dit kindje alles te geven wat ze kan. We zijn God dankbaar dat we haar hierbij mogen helpen.



We hebben vanaf 2 maart jl. nieuwe burens. Mijn vader Ya'akov en zijn vrouw Heleen zijn naar Israël gekomen. Ze zijn gelijk in een wat vreemde situatie terecht gekomen doordat ze gelijk "opgesloten" zaten in het dorp. En het doorgaans zo zonnige Israël heeft een van de meest natte en instabiele winter en voorjaar sinds lange tijd. Heerlijke warmte en echte kou, wind en regen volgen elkaar geregeld op en dat is niet "des Israëls". We houden het er maar op dat ze

Nederlands weer hebben meegenomen:-) We mogen ook als geloofsgemeenschap niet bij elkaar komen dus gaan ook hier de dingen via media zoals Zoom e.d. Heeft "opgesloten" zitten heeft een bijkomend voordeel en dat is dat er volop geklust kan worden in huis en in de tuin. Gelukkig is de container met hun spulletjes wel snel en in goede orde afgeleverd en hebben we samen met elkaar en wat vrienden deze snel kunnen legen en inmiddels hebben ze al een gezellig ingericht huisje. Ze zullen in het najaar naar de ulpan (taalschool) gaan om Hebreeuws te gaan leren.

## Reisverslag Kosovo

Een hele andere reis dan de voorgaande, maar echt heel erg goed. Behalve dat ik in koffiehuisen, die daar nog helemaal blauw staan van de rook, zoals vroeger ook in Nederland het geval was, mijn getuigenis en het evangelie mocht brengen, heb ik ditmaal ook les gegeven op de Universiteit van Pristina. De faculteiten filosofie en culturele antropologie hadden me uitgenodigd te spreken over de Joodse cultuur. Een prachtige aanleiding om de Bijbel van Abraham tot de dag van vandaag uit te leggen, met verhalen over de wonderen die de Heer gedaan heeft, en nog steeds doet vandaag. Ik heb de profeten aangehaald en heb enorm veel kunnen delen, en men was zo enthousiast dat ik daarna met een aantal docenten en professoren ben gaan lunchen, lang nagepraat heb en er mooie connecties zijn gemaakt. Ik heb nu zelfs whatsapp contact met een

professor en er ontstaan bijzondere relaties.

Ik heb gesproken in een paar gemeenten en op een mannenbijeenkomst, wat heel erg goed en bijzonder was. Ik kan zeggen dat de Heer echt weer boven verwachting wonderen gedaan heeft. Het is bemoedigend te zien dat ik bij mijn vorige reis mijn getuigen en het evangelie, samen met mijn reisgenoten heb mogen delen met een groep taxichauffeurs (allen moslim), en ik nu ontvangen werd door twee van hen, die ik nu broeders kan noemen. Gaaf! Ook heb ik heel veel een-op-een tijd gehad met mijn gastheer Femmi Cacolli. Hij is de voorganger en hoofd van de Evangelische Alliantie in Kosovo. We hebben over van alles gesproken; zo ook over visie op kerk zijn, leiderschap, eindtijd e.d. Het is mooi om te zien dat ook daar, en ook in zijn hart, en in de gemeenschap dingen aan het ontwikkelen zijn. De planning is dat ik half oktober weer terug ga en we verder gaan bouwen op de fundamenten die we aan het leggen zijn.

## Pro-Life

Virus of geen virus, mensen blijven zwanger raken en baby's blijven geboren worden. De hotline van Be'ad Chaim blijft tijdens deze crisis open. Ook de counselors zijn allemaal beschikbaar via telefoon en app. Zo kan het werk door blijven gaan en mogen wij als organisatie door blijven gaan met het redden van levens. Een van de positieve bijkomstigheden van het virus, is dat een aantal ziekenhuizen en klinieken geen chirurgische abortussen meer uitvoeren, omdat deze niet als medisch noodzakelijk gezien worden. Dat betekent dat er minder abortussen plaats vinden in deze tijd. We hopen dat er in deze tijd vele levens gered mogen worden. Middels een filmpje op Facebook wordt er uitgereikt naar de vrouwen(zie ook de pagina van Life4Israel). Ook voor mij gebeurt al het werk vanuit huis met de telefoon. De meeste moeders redden zich gelukkig. Sommigen zijn angstig en weten niet goed wat nu te doen, met de kinderen thuis, opgesloten in huis. Relaties staan onder spanning en huiselijk geweld loert onder het oppervlak. Gebed voor deze gezinnen is extra hard nodig.



## Nieuw leven

In de afgelopen weken is er nieuw leven bijgekomen en mochten twee van mijn cliënten hun baby verwelkomen. S. 22 jaar, is bevallen van haar tweede kindje. Een prachtige dochter(links), die de naam Agam heeft gekregen. Haar oudste kindje(midden) viert deze week zijn eerste verjaardag. Een flinke uitdaging dus voor deze jonge moeder. Gelukkig is haar partner nu ook

thuis om te helpen en kan ze een poosje bij haar moeder verblijven die ook ondersteuning biedt. Ook moeder H., 39 jaar, is bevallen van haar vierde kindje(rechts). Over de naam is ze nog niet uit(In israel wordt de naam vaak pas na de geboorte gekozen, op basis van wat men vindt passen bij het kindje). Ook haar situatie is er een gebed vraagt. In November is er een grote ruzie geweest tussen haar en haar man(ze was toen al zwanger) en heeft zij besloten te willen scheiden. Ik heb verschillende gesprekken met hen samen gehad, maar ze zijn beide dusdanig gekwetst, dat er tot nu toe geen herstel in de relatie heeft kunnen plaatsvinden. Willen jullie ook dit gezin opdragen in jullie gebed?

Onze website life4israel.nl gaat op de schop. Is hoog nodig en we hebben een professional (easycompzeeland.nl) bereid gevonden ons te helpen om er een hele mooie en strakke en interactieve website van te maken. Als dit klaar is gaan we ook meer in blog-vorm schrijven, en kunnen we veel meer doen met foto en video materiaal. We moeten nog even geduld hebben maar het gaat heel mooi worden.

Tot en met de zomer ligt ook voor mij (Daniel) net als bij iedereen al het reizen stil. Dus meer (stille) tijd voor studie, gezin en elkaar. Echt heel kostbaar. In de zomer gaat het reizen weer beginnen en ditmaal in Kenia waar ik de hoofdspreker zal zijn op een leidersconferentie met als thema Israel en de rol van de kerk in de eindtijd. Naast deze conferentie zullen we ook een aantal revival bijeenkomsten houden. Het is bijzonder hoe dit ontstaan is en we zien echt uit en verwachten dat de Heer bijzondere dingen gaat doen. Bidden jullie hiervoor mee?

We willen zo'n zelfde conferentie gaan organiseren in Liberia, want er is echt geen kennis over deze zaken bij veel leiders aldaar. Dit gaat hopelijk in december plaatsvinden.

Ik heb nu ook contact met een lid van de Evangelische Alliantie van Bulgarije en connecties in de UK. Een deel van de kerk in Bulgarije heeft een bijzondere rol gespeeld in het redden en beschermen van joodse mensen tijdens de Shoa, en ik geloof dat ook zij wederom een rol te vervullen hebben in hetgeen wat voor ons ligt. Dus ik ben blij met deze contacten en ontwikkelingen en zie uit wat dit allemaal gaat brengen.

---

## Agenda spreekbeurten/ reizen



8 aug - 19 aug Israël en eindtijd conferentie Nairobi & Mombassa Kenia.  
 12 september Messiaanse Gemeente Zeeland  
 13 september Evangelie Gemeente Leusden  
 14 - 18 oktober Pristina/Gjakove Kosovo  
 7 november Gemeente Shamar Den Haag  
 December 2020 landelijke mannenconferentie Liberia

2021 (eerste kwartaal)  
 9 januari Studiedag (inhoud en uitnodiging volgt)  
 10 januari Evangeliegemeente De Fontein Coevorden  
 Januari Eindtijd conferentie Liberia  
 20 februari Messiaanse Gemeente Zeeland  
 21 februari Gemeente Blinkende Morgenster Vlissingen  
 21 maart Evangelie Gemeente Leusden

April 2021 - Bulgarije

---

## Financiën

Een onderwerp waar we bewust heel weinig over spreken en überhaupt voor vragen, maar de tijd is gekomen dat we hier openhartig een vraag over willen neerleggen. Laten we beginnen met het feit dat de Heer ervoor zorgt dat we nooit iets tekort komen en dat er linksom of rechtsom altijd



wel iets wonderlijks gebeurt waardoor het allemaal weer past. Dus we leven niet met zorgen. Maar we zijn nu in korte tijd meerdere malen bepaald bij het feit dat we onze noden/ behoeften mogen communiceren en dat is meermaals bevestigd. Dus hier komt het. Het leven hier is sowieso peperduur en met vier opgroeiende kinderen dus een uitdaging. Daar komt bij dat Riwkah werkt bij Be'ad Chaim voor een vrijwilligers vergoeding van 1500 nis = ong 380 euro per maand. Ik ben sinds 1 augustus 2019 full time bezig met spreken in en buiten Israël. Alle tickets betalen we uit eigen zak, zo'n 4000 euro per jaar, en we zorgen ook voor het meisje Or dat in het derde appartement woont. Zoals gezegd kunnen we getuigen van vele wonderen ook op financieel vlak. Goed en heel recent voorbeeld: ten tijde van dit schrijven belt een lieve broer mij op uit Nederland en zegt moet je nog boodschappen doen? Ik antwoord hem dat Riwkah nu in de winkel is. Zegt hij mij dat hij zojuist 500 euro overgemaakt heeft, dus doe lekker boodschappen en fijne en gezegende Pesach. Ik kijk vervolgens op de bankrekening en op hetzelfde moment heeft een gemeente ons zomaar gezegend met een gift van 300 euro. Zo heb je niets en zo heb je 800 euro en dit soort dingen overkomen ons frequent. Uit het niets beweegt de Heer mensen ons te zegenen. En daar worden we stil van en ook heel blij en dankbaar. En degene die ons van dichtbij kennen zullen met ons getuigen hoe apart en bijzonder dingen soms lopen.

Maar het is naast deze bijzondere dingen ook gewoon een stukje wijsheid om open en eerlijk de vraag te stellen of u, in hoeverre u dit nog niet doet, in gebed zou willen overwegen om ons structureel te ondersteunen.

Heel veel zegen van ons uit Na'ale  
Daniel, Riwkah, Yaron, Ethan, Noam en Jair

Maranatha

## Volg ons



Facebook

## Contact

Stichting Life4Israel  
life4israel@gmail.com  
www.life4israel.nl

