

Stichting Life4Israel



Maranatha!



Ik (Daniel) ben samen met een aantal vrienden vanuit Nederland naar de Maranatha Alliance conferentie geweest in de Golan. We hebben samen met broers en zussen vanuit de hele wereld een hele bijzondere tijd gehad, en daar valt zoveel over te zeggen, dat ik daar een hele brief op zich aan zou kunnen wijden. De korte versie is dat het erg bijzonder en profetisch was en ik zou zeggen, kijk op de website www.faimission.org en op de facebookpagina van Maranatha. Hier kan je gelijk de hele conferentie terug zien:-) Een bijeenkomst met hele gewone mensen die hun leven neerleggen voor Yeshua en gaan voor waar de Bijbel discipelen toe oproept. Een beweging van mensen die de Heer, ons volk, en de wereld op een hele Bijbelse manier lief hebben, naast ons staan, en een enorm groot hart

hebben voor het Midden-Oosten en daar hun leven voor geven. Mensen die werken o.a in landen zoals Syrië, Irak, Israël, Iran etc. Als je niet bekend ben met wat zij doen, wil ik je echt van harte aanbevelen de films en documentaires die ze gemaakt hebben en maken te kijken!

(<https://www.faistudios.org/films>) Echt steengoed, gratis te bekijken op hun website, maar ook via andere media. Ik durf u zelfs te zeggen dat het uw hart diep gaat raken en het u kan transformeren als u ziet wat God aan het doen is in het Midden-Oosten. Erg hoopvol. Maranatha!

(because He came, because He is coming)

Het verhaal van Or

Op 24 december is Or bij ons komen wonen in het appartement. 4 dagen voor haar 20e verjaardag en 9 weken zwanger. Zij is geboren uit een Joodse moeder en een Arabische vader. Door verslavingsproblematiek van de moeder, wordt zij op de leeftijd van twee maanden bij haar moeder weggehaald. Zij wordt geadopteerd door een gezin uit het noorden en groeit samen met nog adoptie-zusje op in het gezin. In haar pubertijd gedraagt ze zich als een echte puber en is ze flink opstandig naar haar ouders toe. Na de middelbare school begint ze haar



militaire dienst waar ze als vrijwilliger bij de politie dienst doet. De relatie met haar ouders gaat steeds slechter en loopt uiteindelijk zo uit de hand, dat ze van huis weg loopt. Haar militaire dienst maakt ze niet af. Ze ontmoet Omri en begint een relatie met hem. Ze volgt hem naar Jeruzalem, waar hij woont en werkt en trekt bijna direct bij hem in. En al snel raakt ze zwanger. Hoewel hij in het begin enthousiast is, verandert hij al snel van gedachten. Hij accepteert niet dat de baby van hem is en verbreekt de relatie. Zij woont op dat moment nog steeds bij hem en hij laat haar door de politie uit zijn huis zetten. Een uur nadat ze door de politie uit het appartement is gezet krijgt ze een bericht van mij en paar uur later komt ze aan in Na'ale. Een jong meisje, zelf haast nog een kind, zonder dak, zonder

werk en zwanger. Een meisje met een verbroken beeld van ouderschap. Aan ons is het door God toevertrouwd om voor haar te zorgen en haar voor te bereiden op haar eigen ouderschap. Een taak waar we veel geduld en veel genade voor nodig hebben en met heel veel liefde uitvoeren.

De eerste vruchten

In Mei/Juni van 2019 heb ik uitgebreid contact gehad met S. uit Sderot. Zij was snel na haar bevalling opnieuw zwanger geraakt en wilde aborteren. Na heel wat uren aan de telefoon en veel gebed, ook vanuit jullie in Nederland, had zij besloten om haar kindje te houden. Op 10 januari 2020 is zij bevallen van haar zoon! Zij heeft hem de naam Eliyahu gegeven. Bijzondere vermelding dat onze Ja'ir als tweede naam ook Eliyahu heet. Een extra knipoog van God. Wat is het een fantastische eer om hier deel van te mogen zijn en de levende vruchten van ons werk hier te zien. We zien uit naar nog veel meer vrucht.



De tulpjes groeien alweer in het dorp en dat is altijd weer een speciaal gevoel. We hebben een hele natte winter gehad en het is echt nog niet over. Sterker nog, ten tijde van dit schrijven komt het water wederom met bakken uit de lucht vallen. De kans is echt aanwezig dat het meer van Galilea tot de max gevuld gaat worden dit jaar en de Degania sluizen open moeten. Hoewel de regen helaas ook heel veel schade, en in sommige gevallen echt leed heeft veroorzaakt, met name aan de kust

waar zelfs dodelijke slachtoffers zijn gevallen, blijft de regen een zegen en zijn we er dankbaar voor. Alles is al prachtig groen en het belooft qua natuur in ieder geval mooi te worden. Wat betreft de onrust in het land en wat de toekomst brengen gaat weet alleen de Heer. Het wordt met de dag onrustiger in Samaria en we krijgen geregeld Whatsapp berichten van de security om bepaalde plekken, wegen en checkpoints te vermijden wegens rellen, stenen gooien, brandende autobanden op de weg ed. Wat de nieuwe vredesplannen van president Trump en consorten gaan voortbrengen is pure speculatie. Wat we weten, is dat onze Heer er aan gaat komen om alles te herstellen en Zijn koninkrijk te gaan vestigen in Israel en dat we een tegenstander hebben die er alle belang bij heeft dit tegen te werken. Dus of er nou een periode van valse vrede gaat aanbreken of dat er oorlog komt op korte termijn is in zekere zin niet relevant voor ons. Het enige waar wij ons druk over hoeven en willen maken is, zijn wij er klaar voor en wandelen we in Zijn wegen? En zijn wij daarnaast bereid de prijs te betalen om Israel gered te zien worden?

Post Abortus Cursus

Naast de hulp aan vrouwen om abortus te voorkomen, helpt Be'ad Chaim ook vrouwen na een

abortus met het verwerken hiervan. Veel vrouwen ervaren veel negatieve emoties na een abortus. Ze raken depressief, ervaren spijt en rouw, schaamte en schuld. Door deze vrouwen te helpen hun ervaringen te verwerken, kan een nieuwe ongewenste zwangerschap in de toekomst voorkomen worden en daarmee ook een mogelijke nieuwe abortus. Er bestaan veel programma's voor het verwerken van een abortus, vaak op christelijke basis. Helaas zijn vele van deze methodes niet goed bruikbaar in Israel omdat Yeshua(Jezus) in Israel nog steeds niet geaccepteerd wordt. Hoewel Yeshua de enige is die echt genezing kan brengen van de pijn en het trauma van een abortus, is er geen ingang bij de vrouwen die wel hulp nodig hebben. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van een programma om deze vrouwen te helpen. We gebruiken daarvoor verhalen van Israelische vrouwen die een abortus hebben meegemaakt, zodat er herkenning is in de culturele achtergrond. Tot nu toe zijn er drie interviews geweest die ik heb afgenomen en heb uitgeschreven. Daarnaast heb ik voor twee verhalen bijbehorend lesmateriaal geschreven(Je stem verliezen en schaamte) en ben ik bezig het derde onderwerp(spijt) uit te werken. Een echte uitdaging, want je wilt zo graag over het verlossende werk van Yeshua vertellen en over Zijn liefde en vergeving. Ik wil daarom ook graag jullie gebed vragen voor dit proces. Dat het programma straks goed zal aanslaan en uiteindelijk ook een ingang mag geven om te spreken over God en de vergevende liefde van Yeshua.

Agenda

Voor komende periode staan er weer aantal reizen en spreekbeurten gepland:

- 1 februari Gemeente Shamar in Den Haag
- 2 februari Christelijk Centrum Zacharja in Ermelo
- 2 februari(avond) achterbanavond(zie flyer) in Amersfoort
- 29 februari Messiaanse Gemeente Zeeland
- 4 - 8 maart Pristhina Kosovo/ Skopje Macedonië



Life4Israel

Zondag 2 februari ACHTERBAN-AVOND

Daniel Keijzer zal vertellen over de huidige situatie in het Midden Oosten. Ook zal hij komen met nieuws over de richting waarin God hem lijkt te sturen. Naast tijd van ontmoeting willen we tijd nemen om hierin te bidden.

Locatie: **Gebedshuis Amersfoort, Rossinistraat 7 Amersfoort**

Start **19.30 tot ± 21.30**

Vanaf 19.00 inloop met koffie en thee

U bent van harte welkom.

Volg ons



Facebook

Contact

Stichting Life4Israel
life4israel@gmail.com
www.life4israel.nl

