

Stichting Life4Israel



Reisverslag Liberia December 2019

2 Chron 7:14

If my people, which are called by my name, shall HUMBLE themselves, and PRAY, and SEEK MY FACE, and TURN from their wicked ways; then WILL I hear from heaven, and FORGIVE their sin, and will HEAL their land.



Liberia een land met bestemming. Een land wat in potentie alle mogelijkheden heeft. Gelegen op een strategische plek in west Afrika, rijk aan grondstoffen zoals goud, diamanten, rubber en olie. Het heeft landbouw en veeteelt mogelijkheden te over en het is dus ontzettend verdrietig te zien dat het land onder een enorme vloek ligt. Dertien jaar van burgeroorlog waar afschuwelijke misdaden verricht zijn, Ebola-uitbraak op grote schaal in 2014-15, mislukte oogsten, een ernstig corrupte overheid, een diepe economische depressie waar het land in verkeert, zijn zomaar een aantal zaken die deze vloek duidelijk maken. Het land ligt aan puin en er zit nauwelijks tot geen vooruitgang in. Educatie, gezondheidszorg en fatsoenlijke infrastructuur is er maar nauwelijks. Vrijmetselaarij op regeringsniveau, tovenarij en voodoo-achtige

praktijken zijn aan de orde van de dag. Om de haverklap stuit je op roadblocks met agenten die je proberen geld af te troggelen. Overall heerst verslaving, corruptie, wetteloosheid en wanorde.

Meisjes en jongens die geestelijk en fysiek al op jonge leeftijd dingen doen die niets dan dood voorbrengen. Kinderen groeien op in een vaderloze samenleving. Met menselijke ogen kan je dus zeggen dat dit een uitzichtloze situatie is, ware het niet dat we een God dienen die datgene wat kapot en op sterven na dood is, kan en wil oprichten en nieuw leven wil geven.

Het gekke is dat 80-85% van de bevolking zich christelijk noemt en er om de zoveel meter wel een kerkje staat. Op auto's, taxi's en aanplakborden staan overal bijbelteksten en uitspraken die doen suggeren dat God op nummer 1 staat in Liberia. Niets is minder waar, want u begrijpt als 80% van het land echt een volgeling van Yeshua zou zijn, het land er wel anders uit zou zien. Er is dus helaas, net als in grote delen van het westen een hoop religie, vermengt met secularisme, manipulatie,

afgoderij en liberalisme. Een dodelijke combinatie voor de kerk. Maar er is HOOP!



God is begonnen met het oprichten van een generatie die radicaal achter Yeshua aan wil gaan en de koers van de kerk en het land willen gaan veranderen. Zo heeft de Heer een man als (evangelist) Joseph Billy Bimba met zijn gezin terug naar Liberia gestuurd om daar leven te brengen. En gebruikt de Heer ook mensen zoals Jaap Dieleman, ondergetekende en anderen om hier in mee te helpen. Je wordt er erg nederig van te zien dat we aan de start van een nieuwe beweging van God hebben mogen staan en we hier in

mee mogen blijven bewegen en investeren.

Tijdens de diensten, vijfdaagse leiderschapsconferentie, evangelisatiecampagnes was een duidelijke rode draad zichtbaar. Herstel van goddelijk vaderschap, gezonde huwelijken, gezonde gezinnen uitmondend in gezonde gemeenschappen. Het breken met vloeken, onheilige verbonden in de bloedlijnen, vergeving uitspreken op persoonlijk en nationaal niveau hebben echt iets vrijgezet waar er nu weet ik veel hoeveel mannen, vrouwen, gezinnen en kerkleiders een radicaal andere koers gaan varen. En dit gaat de maatschappij veranderen. Dit is uiteraard pas het begin, het is een proces, en hier gaat, door Gods genade, vervolg aan gegeven worden eind 2020 door middel van een landelijke mannenconferentie die parallel gaat lopen met een landelijke vrouwenconferentie. Ik geloof met mijn hele hart dat dit zoveel leven, herstel en vernieuwing gaat brengen, dat het land gaat veranderen van binnenuit. Wat zoals ik zei, in het begin het land heeft ALLE potentie. We hebben al ervaren dat in diensten, afgeladen met hongerige mensen, God begon te bewegen en behalve dat mensen links en recht genezen en bevrijd werden zonder enige interventie vanuit ons, maar puur omdat Zijn tegenwoordigheid neerdaalde, mensen vanuit hun tenen God aanbaden, schreeuwde om vergeving en herstel. Dit is de plek waar het gebeurt. ALS MIJN VOLK ZICH VERNEDERD.....als leiders op de knieen gaan voor koning Yeshua en willen dat zij zelf en hun kerk gaat veranderen, dat zijn hele hoopvolle signalen.

Joseph Billy Bimba



We zijn gekomen om Liberia te zegenen en dat hebben we ook, door de genade van de Heer op een bijzondere manier kunnen doen. We hebben verschillende hoogwaardigheidsbekleders ontmoet zoals verschillende senatoren, geestelijk adviseur van de president, hoofd van defensie en immigratie en allerlei mensen met een hele grote invloed en hoge status in het land. Met allen kunnen bidden en dat was enorm bijzonder. Voormalig presidentskandidaat Charles W. Brumskine was overleden en we hebben voorafgaande aan de uitvaart, zijn vrouw en gezin in hun huis mogen troosten en voor ze mogen bidden. Superkrachtig en waardevolle dingen om te mogen doen.

Tot onze verassing zijn Joseph Billy Bimba en zijn vrouw Elisabeth, bij wie we ook verbleven in Liberia een bijzonder cadeautje van God aan ons geweest. Hun getuigenis heeft ons zeer geïnspireerd. Een man van wie waarschijnlijk bijna niemand ooit gehoord heeft, is door God van zijn sterfbed afgehaald en met zijn gezin naar Liberia gebracht om daar LEVEN te gaan brengen. Tijdens de burgeroorlog is hij gevlucht naar de VS (wonderlijk verhaal op zich). Een paar jaar geleden in de VS in het ziekenhuis met stage 4 kanker opgenomen. Grote operaties ondergaan, chemo etc. gekregen waar na het beter leek te gaan. Maar het kwam met volle agressie terug en werd hij opgegeven. Hij zat van binnen helemaal vol met uitzaaiingen, was vel over been, te zwak om wat ook maar te kunnen doen. En daar lag hij, letterlijk doodziek in het ziekenhuis en toen sprak God tot hem dat zijn sterfbed symbool stond voor de staat van het volk van Liberia en dat als hij bereid was te gaan naar Liberia, God hem zou gaan genezen en gebruiken. En dit is gebeurd! God heeft hem genezen en hij staat in vuur en vlam en zijn hart brand voor het goede nieuws en Liberia. In beide ziekenhuizen (VS en Mexico) waar hij lag is tijdens zijn verblijf een opwekking uitgebroken. Doodziek het evangelie predikend, veranderde de atmosfeer in het ziekenhuis, waardoor andere patienten aan de lopende band kwamen voor gebed, verpleging, artsen tot aan de directeur kwamen tot geloof. De directeur die vervolgens vraagt of hij alsjeblieft de torenhoge ziekenhuis rekening mag betalen voor hem en als extra zegen Joseph en zijn vrouw een cruise van 12.000 dollar in de Caribieën cadeau doet. Eenmaal aan boord is hij totaal niet geïnteresseerd in alle luxe en poespas, maar gaat op dit immense schip met 8500 mensen in vuur en vlam verder met de prediking van het goede nieuws en breekt er opwekking uit op het schip. Eerst onder het personeel, tot de kaptein aan toe, wat overslaat op de gasten. Zo heftig dat hij niet eens rustig in zijn hut kan zijn, want mensen staan op de gang in de rij en kloppen om de beurt aan de deur voor gebed en bekering. De boot legt aan in Jamaica en hij gaat naar een kerk in Kingston en in die kerk breekt gelijk een opwekking uit. En dit patroon herhaalt zich overal waar hij komt tot de dag van vandaag. Dit is echt maar een heel klein tipje van de sluier qua getuigenis die ik met u deel, maar genoeg om te erkennen en herkennen dat God dit echt paar waanzinnig gebruikt. Dit schrijf ik overigens NIET om een mens te vereren of te verheerlijken, verre van, maar om u te bemoedigen dat God werkelijk iedereen kan en wil gebruiken die echt met zijn hele wezen achter Yeshua aan wil gaan. Joseph is net als ieder van ons, gewoon een simpele man, met ook gewoon zijn dingetjes en eigenaardigheden en tekortkomingen, maar heeft een keuze gemaakt heeft om te branden voor Yeshua tot het moment daar is dat hij Hem ziet van aangezicht tot aangezicht. Een levensstijl van bidden en vasten en gewoon doen wat Yeshua deed. Mensen zoals zij kunnen samen met anderen de koers van een land veranderen, want zoals bovengeschreven hebben we best veel mensen ontmoet die op strategische plekken gepositioneerd zijn en het feit dat Joseph en wij ook een bepaalde gunst hebben bij deze mensen, maakt dat het evangelie ook kan binnenkomen op overheidsniveau en dat is erg hoopvol!

Israel & Liberia

Overweldigend is ook de liefde, waardering en respect die er is voor Israel en het Joodse volk vanuit de gelovigen in Liberia. Daar zit ook wel een hele interessante lijn. Ze willen echt de God van Abraham, Isaak en Ya'akov aanbidden en Israel zegenen. Ze snappen dit principe en ook dat geeft hoop! Interessant weetje is dat Liberia VOOR de oprichting van de staat Israel gestemd heeft destijds, en Israel als dank toen het witte huis van Liberia gebouwd heeft en dat er nu met de huidige president lijntjes liggen met Israel. Zo heeft president George Weah Israel bezocht en heeft minister president Benjamin Netanyahu ook Liberia bezocht. En er zijn inmiddels projecten opgezet om Liberia te helpen met waterzuivering, landbouw, veiligheid en gezondheidszorg. Ik bid dat als de kerk in Liberia gaat afrekenen met het verleden en gaat staan in de waarheid en Israel

gaat/blijft zegenen, dat Israel tot een grote zegen zal zijn voor Liberia, want we hebben dit land veel te bieden op allerlei gebied.

Mocht u nog vragen hebben over deze reis kunt u mij een persoonlijk bericht sturen.

Blessings

Daniel

PRAY FOR ISRAEL & LIBERIA

Volg ons



Facebook

Contact

Stichting Life4Israel
life4israel@gmail.com
www.life4israel.nl

Steun ons!

IBAN : NL 60 INGB 0005358287
Stichting Forerunner te Dordrecht
O.v.v.: FR128 Life4Israel

Deze e-mail is verstuurd aan maverick@zeelandnet.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).
• Voor een goede ontvangst voegt u life4israel@gmail.com toe aan uw adresboek.

