

Studie Hanukkah

Op de 25^e van de tiende maand, Kislev, op de maankalender van de Joodse kalender viert het Joodse volk Chanouka... we komen verschillende schrijfwijzen tegen.. De bijbel noemt in Joh.10 het feest van de inwijding, anderen schrijven het als chanoeka..

En meer verschillen.. De Engelse King James noemt het in Joh.10 : feast of Dedication... dan komen we dichterbij de betekenis van het woord..

En nemen we de Hebreeuwse tekst dan komen we in de Joodse studiebijbel van David Stern ook het Hebreeuwse woord tegen: **Hanukkah**, en dat betekent Toewijding!

In deze studie willen we nadenken over waarom Jeshua in Joh. 10 in de tempel was, klaarblijkelijk was hij in de winter afgereisd vanuit Galilea om op dat moment daar aanwezig te zijn.. De bijbel noemt dit niet voor niets.. En als het voor Hem van belang was, dan is het voor ons van belang..

Wanneer we zoeken op internet of vragen aan mensen die dit feest vieren, naar de gebruiken komen we van alles tegen: lichtjes, dreidl spelletjes, ...cadeautjes...veel in olie gebakken lekkers: latkes en andere dingen.

Maar we mogen dan beseffen dat dit *niet allemaal* terug te voeren is op de historische feiten: er is een moment geweest van instellen van deze 25^e Kislev als Hanukkah, en waarom gaat het over toewijding.. Wat is er toen gebeurd.. En waarom vinden we er , zo lijkt, geen instelling van in de Bijbel maar wordt het wel genoemd zoals in Joh.10...

Zoals gezegd vanaf **25 Kislev in het jaar 165 BC** ... dus als we dan weten dat na Ezra (445 BC) geen boeken meer werden toegevoegd aan de Tenach.. dan is het ook logisch dat we het in het OT niet vinden.. maar de geschiedenis is daar niet gestopt..

Er is in de geschiedenis daar iets gebeurd wat voor Gods Volk erg belangrijk is... en voor God ook, anders was Joh 10 zo niet opgesteld..

Stelling: als wij zijn ingelijfd in dat Volk van God (Efz. 2) en dit deel is van hun geschiedenis, dan is dit ook onze geschiedenis.. Immers ook Abraham is onze wortel..

We komen een stapje dichterbij waarom Jeshua ten tijde van dit feest in de tempel was.. en waarom het voor ons ook belangrijk is, in deze tijd.. als we gaan kijken wat er gebeurde..

Mensen leggen de link: dit is het Joodse kerstfeest... ? alleen omdat het om lichtjes gaat...wow, dat zeker niet! Maar er zijn misschien in de geschiedenis linken gelegd of mensen die stoppen met Kerst vieren.. En dit oppakken als mooi alternatief..?? zomaar? Cadeautjes... zeker geen link met de oorsprong van dit feest... hier is ook een link met hoe christenen in de loop van de eeuwen kerst gingen vieren.. en natuurlijk zijn er mensen die dit gebruik verplaatsen naar Hanukkah.. Onterecht.. maar begrijpelijk als je als gezin in een cadeautjes kerst-cultuur kinderen opvoedt..

Dreidl: een spel.. Oorspronkelijk een spel om, tijdens de verboden/gevaarlijke studie van Thorah, snel op tafel te gooien als er gevaar was en dan de Thorah veilig weg te bergen.. Een camouflage spel ter misleiding van de vijand..

Want: er is in **165 BC een eind gekomen aan een meer dan 3 jaren lange strijd**: en dat is hoe Hanukkah ontstond; we kunnen die strijd terug vinden als waar gebeurd:

in geschiedenisboeken, Flavius Josephus (the Jewish War), in de Septuagint, en ook volledig beschreven in de apocriefe boeken van de Makkabeeën: de hoofdstukken 1 en 2 geven duidelijkheid. Bovendien wordt in **Daniel 8** een profetie gegeven die de ontwijding van de Tempel voorspelt over een periode van 2300 avonden en morgens ... precies de periode van ontwijding: 1150 etmalen

1150 etmalen= 3 jaar, 2 intercalaire mnd(= 60 dagen) en 10 dagen= precies de periode van tempelontwijding.

Het gaat daar in ieder geval *ten eerste* over de dagelijkse avond en ochtend offers : 2300 ! Profetieën hebben vaak een 2 deling in de toekomst.. de eerste vervulling was dus in 167 BC en een 2^e vervulling... het moment waarop de anti-christ zich in de laatste periode vooraf aan de wederkomst zal misdragen in de tempel... gruwelijk..

Heel bijzonder: de accuraatheid van Gods Woord (in het visioen) aan Daniel!!

Hoe bijzonder dat het duidelijk een periode van 2300 offers is die aangegeven wordt!

Op de 15^e Kislev wordt de tempel heroverd en na 10 dagen ingewijd..! 25 Kislev dus En precies gerekend vanaf de eerste ontwijding... door Antioches IV Epifanes werd op die datum voor het eerst zwein geofferd aan Zeus.... In de Tempel...!

Het visioen van Daniel betreft een volledige beschrijving over de gebeurtenissen vanaf de tijd van Daniel: Na die tijd breekt het rijk aan van de Meden en de Perzen.. De **ram is Perzië**; een rijk wat in latere periode machtiger is dan de Meden maar door de geit verslagen wordt.

De Geit komt uit het westen: vanuit Griekenland komt **Alexander de Grote** die een enorm snelle overwinning behaalt en zijn rijk uitbreidt naar het oosten en het zuiden.

Het zuiden is het gebied van Egypte: Ptolemeën.

Na de dood van Alexander de Grote wordt het rijk verdeeld over 4 gebieden: Egypte, Syrie/Babylon, Klein-Azië en Griekenland .. En vanuit wat nu Syrië is, komt een kleine hoorn (=machthebber).. **Vanuit de Seleuciden komt een koning : Antiochus IV**. Hij noemt zichzelf de manifestatie van God: **Epifanes..!**

Alhoewel het rijk van die Seleuciden erg groot en machtig is gaat uiteindelijk deze Antioches IV ook de strijd aan met de Ptolemëen.. hij trekt met zijn legers van Noord naar Zuid.. en terug..

Hij trekt met zijn enorme legers dus steeds door het sierraadland; Gods Land!

Als hij terugkeert na een strijd die hij net *niet* gewonnen heeft...en daar was hij stevig over ontstemd.. maakt hij een afslag naar Jeruzalem..

Kan daar zomaar binnen trekken.. De mensen zijn niet voorbereid op zijn wreedheden..

Hij ziet hoe in de tempel **toegewijd geofferd wordt aan God**.

En dan .. Komt zijn ware aard als **type van de Antichrist** naar buiten: er vindt een enorm bloedbad plaats tegen Joden: 80.000 mensen worden in 3 dagen omgebracht...

Hij verbiedt de tempeldienst, verbiedt het besnijden, verbiedt het kosher eten Het is een strijd tegen alles wat Joods is; in wezen een strijd tegen God zelf!

Hij probeert de Joden te doen assimileren in de Hellenistische afgodendienst. Ze moeten varkensvlees eten... hij verleidt ze om maar mee te doen met allerlei vermaak, sport..

Bouwt naast de tempel een gymnasium: daar wordt aan sport gedaan: worstelen... en de joden die meedoen maken zich opnieuw voorhuiden...

Echter **velen geven niet op**. Ze blijven staan in hun geloof, zoals ook de 3 vrienden van Daniel bleven staan toen gebogen moest worden voor het beeld..

Mattathias, een priester die in Modiem woonde, komt in opstand. Hij heeft 5 zonen, ze strijden vanuit de bergen van Judea een dappere oorlog. Zonder wapens, zonder training nemen ze het op tegen een immens groot aantal getrainde soldaten.. 20.000 te paard, te voet,...Uiteindelijk overwint de zoon van Mattathias: Judas de Makkabeeër(=hamer..) de legers van Antiochus.. **dat is het Wonder van God!**

Antiochus komt om.. Zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt...

Een strijd enerzijds van **magistrale toewijding**; van geloof en de moed om eruit te leven!
Anderzijds van een tijd van Shoa.. **Moord en wreedheden**..

Nog even op een rij:

Omdat een militaire overwinning niet gevierd mocht worden.. Heeft de overlevering het verhaal van de olie... net genoeg voor 1 dag maar toereikend voor 8 dagen! En dat was de tijd die nodig was om nieuwe heilige, zuivere olie te maken,
Naar het bijbelse voorbeeld werd de tempel gereinigd en daarna met een 8 dagen lang feest, zoals het loofhuttenfeest, ingewijd, zoals ook Salomo deed met de eerste tempel.

Judah de Makkabeeër gaf zijn strijders deze woorden: **overwinning is niet afhankelijk van het aantal soldaten... overwinning komt door de kracht van uit de Hemel!** Hoe wist hij dat... hij kende de God van Mozes!! Gideon, Ik zend jou!.. Hizkia tegen Syrië..

Hij wist: God zal strijden!

Het gaat om toewijding!! En doe ik het niet.. Dan gaat de Thorah verloren voor komende generaties.. En is de hele wereld verloren...!!

165 BC: als ze allen waren omgekomen of zich hadden laten helleniseren..., als dus het judaïsme was uitgeroeid., als ook Gods Thorah vernietigd zou zijn... wat is het gevolg.. voor de hele wereld...geen Joden, geen Jeshua.. !!

Maar: zo gebeurt het niet!! Een feest van enerzijds de herinnering aan een slachtpartij, een Shoa..., en anderzijds van Brilliante toewijding

Dit is 4 generaties voor Jeshua in de tempel loopt in Joh. 10.. En het was niet vergeten... Jeshua herdenkt het door in de Tempel te zijn! door het instellen van het Hanukkia feest werd jaarlijks deze geschiedenis herdacht.. En daarom is Jeshua in de tempel: hij weet wat er is geleden en gestreden en heeft respect voor deze strijders en het leed Zijn Volk aangedaan.. Hij viert het .. gedenkt het.. is aanwezig op het feest..

Wat hebben wij als gelovigen in de God van Abraham, Izaäk en Jacob, veel te danken aan het Joodse volk:

Gods Woorden: de Tenach

Monotheïsme

Jeshua

Het heeft ze veel gekost... en nog..

Wat mag het ons kosten.. Wat gaat het ons kosten in de toekomst..

